

In de voetsporen van Paulus naar Italië



10-daagse reis Sicilië en Rome van maandag 1 tot en met woensdag 10 juni 2020

Met Paulus naar Rome. Elke reis heeft een Verhaal. Tijdens deze 10-daagse rondreis door Italië volgt u deels het verhaal van de apostel Paulus tijdens het laatste deel van zijn vierde zendingsreis, zoals beschreven in Handelingen 28. Terwijl u zich verdiept in het verhaal over Paulus, ontdekt u daarnaast de rijke geschiedenis en cultuur van Italië. Daarbij is er ook aandacht voor het Italië, zoals dat was in de dagen van Paulus. En zo wordt het verhaal van Paulus levend. U bezoekt plaatsen waar hij is geweest en die in zijn tijd belangrijk waren. De reis begint op Sicilië, waar Paulus drie dagen verbleef. U gaat naar Siracusa, waar hij voet aan wal zette en verkent dit bijzondere eiland. Vervolgens vliegt u naar Rome om de reis te eindigen in de stad waar Paulus uiteindelijk gestorven is.

Natuurlijk maakt u kennis met het huidige Italië. Italianen zijn trots op hun cultuur en vooral op hun keuken. Culinair komt u dan ook volop aan uw trekken. Er wordt gegeten in prima restaurants en er is volop gelegenheid om te genieten van een espresso, cappuccino of heerlijk glas wijn op een van de vele terrasjes! La Dolce Vita, zoals de Italianen zeggen...

Overnachtingen in S. Alessio Sicule 3 nachten in Hotel Kennedy, in Palermo 2 nachten in Hotel Athenaeum of vergelijkbaar en in Rome 4 nachten Residenza Madri Pie

Dagprogramma

Dag 1, maandag 1 juni: heenreis Amsterdam — Catania. We vliegen van Amsterdam naar Catania op Sicilië. Transfer naar uw hotel. Diner en overnachting in Sant' Alessio.

Dag 2, dinsdag 2 juni: Siracusa

Een dagexcursie naar Siracusa, dat al in de 8e eeuw voor Christus een Griekse kolonie was. De wiskundige Archimedes (3e eeuw voor Christus) woonde in deze toen belangrijke stad. Paulus verbleef drie dagen in deze havenplaats toen hij van Malta naar Rome doorreisde. We beginnen in de Archeologische zone, waar we een van de grootste Griekse theaters bekijken. 's Middags gaan we naar de wijk Ortigia, het historische centrum dat is gelegen op een schiereiland met een oppervlakte van

slechts een vierkante kilometer. Al in de tijd van Paulus was dit eiland met een stenen brug verbonden aan de wal. Paulus zou hebben gepreekt in de tempel die is gewijd aan de Griekse godin Athena en is gebouwd rond 500 voor Christus. Voor de imposante Dom op het Piazza Duomo, niet ver de tempel, staat een beeld van Paulus.

Dag 3, woensdag 3 juni: oogverblindend uitzicht vanaf de Etna

Na het ontbijt rijden we — als de omstandigheden dat toelaten — naar de Etna, de op-een-na hoogste vulkaan in Europa en de hoogste berg van het eiland: waar we ook zijn op Sicilië, we ziet altijd wel de rookpluimen die uit deze actieve vulkaan opstijgen. We gaan met de bus naar boven en vanaf een van de kraters op 2000 meter hoogte hebben we een schitterend uitzicht over het hele eiland! In de middag gaan we naar Taormina, de parel aan de Ionische zee. Met onze gids bekijken we dit mooie en gezellige plaatsje, gelegen aan een prachtige baai op een uit zee oprijzend plateau. Bijzonder is het Griekse theater uit de 3e eeuw voor Christus, waar nog altijd voorstellingen en concerten worden georganiseerd.

Dag 4, donderdag 4 juni: via Cefalù naar Palermo

Na het ontbijt uitchecken en vertrek per touringcar richting Palermo. Onderweg bezoek en we Cefalù. De plaats werd gesticht in de 12e eeuw en ligt tussen een berghelling en de kust in. Hoogtepunt is 12e eeuwse kathedraal, een typisch voorbeeld van de Normandische bouwkunst in Sicilië. Via de trappen op het gezellige plein voor de kathedraal komen we bij de kerk. De kathedraal heeft twee grote klokkentorens met drie bogen ertussen. In het gebouw zijn ook goed de oosterse invloeden van de Arabieren te zien. Zo vinden we er diverse vlechtbogen en doet het houten plafond oosters aan. Na deze stop reizen u door naar Palermo, de grootste stad op Sicilië.

Dag 5, vrijdag 5 juni: Palermo en Monreale

In de ochtend verkennen we met een Nederlandse gids het boeiende centrum van Palermo. We bezoeken onder meer de kathedraal en het Noormannenpaleis met de Capella Palatini. 's Middags volgt een bezoek aan de imposante basiliek van Monreale, waar het Bijbelverhaal als een soort strip op de muren is te aanschouwen. Volgens de kunstenaar M.C. Escher is dit het mooiste klooster van Europa.

Dag 6, zaterdag 6 juni: vlucht naar Rome

We vliegen van Palermo naar Rome, waar we in de loop van de ochtend aankomen. Transfer naar ons hotel, Residenza Madri Pie, op steenworp afstand van het St. Pietersplein. 's Middags kan een bezoek worden gebracht aan de St. Pieter (zonder gids). Diner is in een lokaal restaurant, aan de andere zijde van het St. Pietersplein. In de avonduren is het plein relatief rustig en kunnen we de bijzondere atmosfeer op ons in laten werken als we van het restaurant naar het hotel wandelen!

Dag 7, zondag 7 juni: Kerk der Friezen en Joods Rome

's Ochtend is er de mogelijkheid om in de Friezenkerk vlakbij de St Pieter een dienst bij te wonen. Hierna per touringcar naar de Joodse wijk van Rome, waar we een

koosjere lunch krijgen voorgeschoteld. Daarna is het tijd om ons in het Joodse leven in Rome te verdiepen. In Paulus' tijd was het Jodendom sterk aanwezig in het 'heidense' Rome. Paulus, die zelf volledig deel uitmaakte van de Joodse cultuur, maakte tijdens zijn reizen gebruik van de instellingen van de joodse gemeenschap. Wanneer hij in een stad aankwam, preekte hij eerst in de synagoge. Dat deed hij ook in Rome. We bezoeken de oude Joodse wijk en de grote synagoge, die in Art Deco stijl is gebouwd. In de Joodse wijk zou het huis hebben gestaan, waar Paulus volgens Handelingen twee jaar in relatieve vrijheid heeft gewoond.

Dag 8, maandag 8 juni: het verhaal van Paulus in Rome

Na het ontbijt keren we terug in het spoor van Paulus en met het verhaal van de apostel in Rome. We wandelen een klein stukje van de oorspronkelijke Via Appia Antica. Via deze weg is Paulus Rome binnengekomen, samen met zijn vrienden, die hem onderweg al opwachtten. Vervolgens gaan we terug naar de dagen van eerste christengemeenschappen in Rome met een bezoek aan de catacomben van Sint Sebastiaan, waar we via de Kerk Sint Sebastiaan buiten de Muren naar binnen kunnen. Hier is Sint Sebastiaan begraven die in de 3e eeuw na Christus door keizer Diocletianus werd vermoord. De catacomben dienden als begraafplaatsen voor de christenen en in tijden van vervolging kwamen ze hier bij elkaar om de eredienst te vieren. Vervolgens gaan u naar de basiliek Sint Paulus buiten de Muren, gebouwd op het graf van Paulus. Tot slot een bezoek aan Tre Fontane, de plaats waar Paulus volgens de overlevering zou zijn onthoofd.

Dag 9, dinsdag 9 juni: Klassiek Rome en vrije tijd

In de morgen keert u terug naar de dagen van het Romeinse Rijk en bezoeken we het Forum Romanum, eens de regeringszetel van waar uit dit enorme rijk bestuurd werd. Ook gaat we naar het Colosseum, het grootste amfitheater uit de Oudheid, dat plaats bood aan 100.000 toeschouwers! De lunch is vandaag exclusief, zodat we in de middag nog volop kunnen genieten van het boeiende Romeinse straatbeeld.

Dag 10, woensdag 10 juni: terugreis naar Nederland

Aan het eind van de ochtend transfer per touringcar naar de luchthaven van Rome en directe terugvlucht naar Amsterdam.

