

Deut. 4

19 En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd.

20 Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.

Deut 18

9 ¶ Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen.

10 Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars,

11 bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen.

12 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u.

13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.

14 Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.

15 ¶ Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.

16 U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: 'Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.'

17 De HEER heeft toen tegen mij gezegd: 'Zij hebben goed gesproken.'

18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.

Kolossenzen 1

15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:

16 in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.

17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:

19 in hem heeft heel de volheid willen wonen

20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus.

Er is de laatste tijd een grote belangstelling te constateren voor de z.g. astrologie of sterrenwichelarij.

Meer dan de helft van de Europese en Amerikaanse lezers van kranten en tijdschriften kunnen minstens één maal per week een horoscoop lezen.

Een horoscoop, zegt men, geeft aanwijzingen voor een gunstig levensgedrag. Want, zo zegt de astroloog: het sterrenbeeld waaronder iemand geboren is bepalend voor, zo niet van invloed op iemands levensloop.

Vanwaar deze belangstelling voor horoscopen?

Wel, een ieder van ons is geïnteresseerd in zijn of haar leven, het doel en de bestemming ervan.

Je zou wel eens iets meer over jezelf willen weten, meer informatie over je karakter, zodat je jezelf kan plaatsen in deze wereld, ja je zou wel iets over de toekomst willen weten.

Het antwoord op die vraag ontvingen mensen vroeger via de kerk, maar met het zwakker worden van het christendom zien we dat nu allerlei andere alternatieven zich aanbieden.

Niet alleen andere religies en sekten zijn met die vragen in de weer, maar ook allerlei voorspellers als kaartleggers, bolkijkers, helderzienden en astrologen menen die vraag te kunnen beantwoorden.

Welk antwoord geeft nu de sterrenwichelaar?

Die gaat van een gegeven uit, dat we allemaal kennen.

De zon doorloopt in één jaar een cirkel door de sterrenwereld.

In die jaarlijkse omloop passeert ze een aantal sterrenbeelden die wij de twaalf tekens van de dierenriem noemen.

Elk teken van die dierenriem heeft volgens sterrenwichelaars een bepaald karakter dat uitstraalt naar de aarde.

Ook de planeten zouden invloed uitoefenen.

Wanneer je nu weet wanneer en hoe laat je bent geboren en in welk sterrenstelsel de zon stond met welke planeet dan krijg je informatie over jezelf en je levensloop.

Er is op dat laatste nogal wat kritiek te leveren.

Die sterren van de sterrenbeelden staan in werkelijkheid ver uit elkaar en behoren allen tot verschillende sterrenstelsels.

En de 7 bekende planeten uit de oudheid zijn inmiddels ook al behoorlijk uitgebreid.

Ook zou de aarde zich in de loop der tijd hebben verschoven zodat de tekenen van de dierenriem niet meer kloppen.

En er is nog het probleem van de twee-eiige tweeling, die volgens sterrenwichelaars eenzelfde karakter moeten hebben, maar volgens de biologie en de praktijk klopt dit niet.

Maar dit even terzijde.

Ondanks dit alles is de belangstelling voor de stand van de sterren groeiende.

In feite is dat niets nieuws, want die belangstelling en opleving daarvan zijn er altijd geweest.

Ook de Bijbel is bekend met de wereld van de sterrenwichelarij op meer dan één plaats.

Alle landen rond Israël "deden" daaraan, om zo te zeggen.

Waarschijnlijk is de sterrenwichelarij afkomstig uit het land der Chaldeeën (Babel), u weet wel, het land waar Abraham vandaan kwam.

Babylon, het oude Mesopotamië, was een land dat door zijn klimaat en de vele woestijnen zeer geschikt voor het bestuderen van de sterren.

Er wordt ook wel gezegd dat de toren van Babel geheel in het teken van de astrologie stond.

Die toren zou zeven verdiepingen hebben gehad, die de zeven planeten symboliseerden en bovenop zou dan een soort sterrenwacht zijn geweest.

Sterrenwichelarij, het was in de landen rond Israël zo populair, dat het hele politieke leven er door werd bepaald.

De wetten van Meden en Perzen werden gemaakt aan de hand van sterrenstanden.

Egypte, Griekenland en het Romeinse Rijk, ze waren vergeven van voorspellers van de toekomst.

De keizers van Rome leefden bij de astrologie en van de Führer van het Duitse Rijk is bekend dat hij geen stap deed zonder eerst zijn astrologen te raadplegen.

Astrologie, horoscopen, het aflezen van je lot in sterrenstanden, het is zo oud als de wereld.

Met de komst van het christendom nam de invloed af, maar we zien in tijden van crisis de belangstelling weer opleven: in de reformatie en aan het eind van de 20e eeuw.

Wat moeten we als christenen hiervan denken?

Je kan natuurlijk zeggen dat al die voorspellingen onzin zijn, uit de duim gezogen. (Veel is ook onzin).

Toch moet er iets meer aan de hand zijn anders zouden niet hele volken zich daarop toeleggen en anders zou de Bijbel er niet op zoveel plaatsen aandacht voor hebben.

De Bijbel zegt niet dat het onzin is, maar doet zeker geen aanbeveling om je er mee bezig te houden.

Blijkbaar schuilt er in de astrologie een bepaalde realiteit, maar dan wel één die niet gezocht en erkend moet worden.

In het hele Midden-Oosten was er één volk dat de astrologie niet erkende en bij doodstraf verbood: Israël.

Het volk Israël leefde bij de gratie van de levende God en dat is een heel andere gratie dan die van de sterren.

Wij lezen eigenlijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel dat we de zon, de maan en de sterren niet moeten vereren, maar ze als gewone lichtjes moeten beschouwen.

Nadat God heeft gezegd: er zij licht, worden pas op de vierde dag de zon, de maan en de sterren geschapen.

D.w.z. God had die zon, maan en sterren niet nodig om de aarde met licht te zegenen.

Die zon, maan en sterren moeten wij geen goddelijkheid toekennen, maar gewoon zien als knechtjes onder God die er voor zorgen dat er licht is en om tijd en plaats aanwijzen.

De Bijbel spreekt nergens dat de sterren leiding geven, hoogstens dat God leiding aan de sterren geeft.

"Hij roept ze allen bij name door de grootheid zijner sterkte" staat er in Jesaja 40:25.

Ook hebben wij gelezen Deut. 18:9-19.

Daarin wordt het volk Israël een weg gewezen temidden van de gruwelen die bij de Kanaänieten voorkwamen.

Als het daar over verfoeilijke praktijken gaat dan worden er middelen opgesomd die mensen daar gebruiken om licht te krijgen op hun levensweg: waarzeggerij, wichelarij, wolkenschouwers (uitleggen van voortekenen), wichelaars, tovenaars, bezweerders, hen die geesten raadplegen of doden oproepen.

Verfoeilijke praktijken, gruwelen (afgoderij) worden het genoemd gezien vanuit de openbaring die Israël ten deel was gevallen.

Aan de andere kant wordt er ook weer zeer mild geoordeeld over die volken die die praktijken bedreven: "laat u niet verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de Heer uw God voor de andere volken heeft bestemd.

Dat klinkt een beetje toegankelijk naar die volken toe, barmhartig oordelend.

Voor wie God kent zijn al die middelen een verfoeilijke praktijk, een gruwel, maar voor hen die God niet kennen: laat je er niet toe verlieden.

Waarom zo barmhartig?

Wel, het zoeken naar licht voor je levensweg, het is zo begrijpelijk en daarom klinkt er ondanks alle verontwaardiging toch een toon van mededogen.

Inderdaad, wij moeten het zoeken van velen naar de zin van het leven in de eerste plaats barmhartig benaderen.

Wij zijn immers allemaal naar zin, verband en toekomst op zoek.

Aan de andere kant moet gezegd worden dat vanuit het kennen van God het zoeken naar bovennatuurlijke informatie buiten deze God om ons niet wordt toegelaten.

Waarom?

Twee redenen

1. Er is er Eén die de leiding heeft over onze wereld en ons mensenleven en dat zijn niet de sterren en planeten.

Deze God treedt in relatie met zijn volk, zijn mensen.

Het is een relatie van vertrouwen en niet van nieuwsgierigheid bevredigen.

Geloven in deze God heeft met vertrouwen te maken en niet met een nieuwsgierig zoeken naar boven-natuurlijke informatie.

Dat is het eerste waarop gelet moet worden nu vandaag aloude technieken om bovennatuurlijke informatie te krijgen weer terugkeren.

Al die technieken hebben te maken met het bevredigen van nieuwsgierigheid omtrent

bovennatuurlijke kennis.

Door te vertrouwen op God ontvang je geborgenheid in liefde en weet je je plaats onder God als kind van God.

Maar met nieuwsgierigheid naar bovennatuurlijke informatie bereik je dat niet.

Vaak zie je dan een zucht naar meer, naar meer geheime kennis, die ook gepaard gaat met een zucht naar macht.

2. De relatie tussen God en zijn volk is een zeer bewegelijke relatie: er gebeurt iets en er wordt geschiedenis gemaakt.

God vraagt om liefde en gehoorzaamheid, Hij spreekt en de mens kan daar op ingaan met gebed en gehoorzaamheid.

Het is een relatie waarin God zijn liefde en zijn gekwetste liefde, d.i. zijn toorn, laat merken en waar de mens antwoordt met liefde of afwijzing, met gebed of afval.

Dat betekent dat het in mijn leven en in deze wereld niet verloopt volgens ijzeren wetten die als een soort lot boven mijn leven hangen.

Niet alles is even geregeld en mijn leven is geen lot waaraan niet te ontkomen is.

Dat zegt de sterrenwielarij wel: je leven staat vast, er is over je lot beslist bij je geboorte en daar is niets aan te veranderen.

Je leven en deze wereld is in de ban van bepaalde wetten, ijzeren wetten door sterrenstanden bepaald.

De Bijbel zegt: je leven is geen vastgelegd lot, je bent in een geweldige vrijheid gesteld, de liefde tot God voert je boven alle machten en het lot uit.

Zelfs het gebed is in staat om er verandering in te brengen.

God regeert nog eerder de wereld door de gebeden van zijn kinderen dan dat sterrenstanden ons lot bepalen.

Dat is het wat Israël heeft ontdekt en beleden: Het geloof in deze God doet je uitstijgen boven de ijzeren noodwendigheid.

Het gebed is zelfs in staat om God op zijn besluiten terug te laten komen. (Hizkia)

Vandaar dat in Deuteronomium temidden van alle voorspeltechnieken van de volken wordt opgeroepen om te luisteren naar de profeten die God uit het midden zal verwekken.

Een profeet als Mozes, die geen bovennatuurlijke informatie zal geven, maar Gods wil zal bekendmaken, die wij moeten gehoorzamen.

"Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik, naar hen moet u luisteren."

Een woord dat ten diepste haar vervulling vindt in Jezus Christus.

Horoscopen doen ons geloven dat alles van ons leven vast ligt of dat op zijn minst sterrenstanden een grote invloed op ons leven hebben.

Wie daarin gelooft, gaat vaak zeer krampachtig leven, zich helemaal op de sterren instellen, ja, kan zelfs angstig worden wanneer de sterren niet veel goeds voorspellen. (gunstig ongunstig)

Toch, wij hebben niet naar de sterren te luisteren, maar naar de profeet, de Messias die God in het midden van Israël heeft verwekt tot heil van de volken.

Het Nieuwe Testament is vol van die ene Naam, de Naam aan wie zoals de brief aan de Colossenzen zegt alle vorsten, heersers, machten en krachten ondergeschikt zijn.

En met dat laatste worden ook de sterrenmachten bedoeld.

Ze zijn door Hem en tot Hem geschapen, d.w.z. ze zijn onder de macht van Jezus Christus gesteld naar wie wij hebben te luisteren.

Je komt je lot te boven wanneer je gaat vertrouwen op die Naam.

Dat zien we ook aan de wijzen uit het oosten, dat waren magiërs, astrologen.

Het was een ster die hen de plek aanwees waar Christus geboren was, maar toen ze Hem eenmaal ontmoet hadden gingen ze niet meer aan de hand van de sterren terug naar hun land, maar aan de hand van het Woord van God.

Staat ons lot in de sterren?

De Bijbel zegt dat wij ons daarin niet hoeven te verdiepen, omdat er slechts Eén is die ons leven leidt met wie wij in relatie staan, Iemand die ons lot te boven kan komen, die een een geschiedenis op gang kan brengen, die ons in de vrijheid stelt van zijn liefde en wet.

Niet voor niets wordt hij dan ook de Morgenster genoemd.

De morgenster (Venus) verschijnt als de sterren verbleken voor de opkomende zon.

Ik ben de blinkende Morgenster, zo staat er in openbaringen 22:11.

De heerlijkheid van de morgenster doet het licht der sterren verbleken.
En het is zelfs zo dat Jezus de Zon der gerechtigheid wordt genoemd.
Voor onze levensvragen, onze levensangsten en levensnoden moeten we dan ook bij Hem terecht. Amen

Zingen: Psalm 136:1,2,3,4

Stilte-votum-groet

Inleidend woord

gebed

Lezing OT: Deut 4:19-20 en 18: 9-15

Zingen: Gezang 7:1,3

Lezing NT: Colossenzen 1:15-20

Zingen: Gezang 231:1,2

Preek

Zingen: Gezang 483

Geloofsbelijdenis (gelezen)

Zingen: Gezang 476:4

Gebed en collecte

Zingen: Gezang 281

Zegen