

1 ¶ Een pelgrimslied. Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
2 een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: 'De HEER heeft voor hen iets groots verricht.'
3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.
4 ¶ Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
5 Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
6 Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Psalm 126

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Psalm 126 is een bedevaartspsalmen, letterlijk een Psalm van de opgang.

Hij werd gezongen opgaande naar Jeruzalem.

Alle 15 bedevaartspsalmen -120-134 klonken uit de mond van de Levieten op de 15 trappen van de tempel

Psalm 126 bezingt de terugkeer van Israel uit de Babylonische ballingschap in de 6^e eeuw voor Christus. **Dia 1**

'Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden', schrijft de dichter.

Terug uit Babel in de straten van Jeruzalem leek alles zo onwerkelijk.

Men kon bijna niet geloven dat men weer thuis was.

Vergelijk het met wanneer je na de ic of corona een wandeling op straat kan maken.

Je loopt nog onzeker, maar je loopt weer. Een wonder. Als een droom.

Maar de Psalm zegt dat ook de volken rondom vol ontzag naar Israel staan te kijken.

Ze erkennen dat de God van Israel iets groots heeft verricht aan zijn volk (2b)

Zoals de burens die ervan staan te kijken dat jeweer rondloopt als ex ic-er.

Maar jij, jij bent nog blijer.

Zoals Israël zelf vol vreugde is: er wordt gelachen en gejuicht (2a)

Toch: zoals zo vaak in het leven, liggen een lach en een traan dicht bij elkaar.

Je komt thuis, je bent blij, maar wat duurt de revalidatie lang. Wat is alles broos.

Soms moet je weer terug naar het ziekenhuis.

Zo gaat de vreugde van thuiskomst bij Israel over in nieuw verdriet.

De wereld is nog niet zo mooi als je had gehoopt.

Na Mandela kwam een ander Zuid Afrika en na Obama kwam Trump, na de val van muren in het Oostblok kwam Putin...Xi Jinping, Erdogan..

Thuis gekomen smeekt men: Keer ook nu ons lot, Heer (4) Geen 2^e golf...

Laat er een wending komen zoals God water doet weerkeren in de woestijn.

Letterlijk staat er: waterstromen in het Zuiden, in de Negev

Dat moet ik even uitleggen.

In Israël kent men 'wadi's'. **Dia 2**

Dat zijn droge beekbeddingen die lijken op een weg.

Die zijn er vele in de Negevwoestijn, het Zuiderland.

Maar in de winter bij hevige regenval kunnen daarin kolkende rivieren komen.

Soms zo hevig dat er slachtoffers kunnen vallen.

Er voltrekt zich dan iets wat je niet in de hand hebt, het is dreigend. **Dia 3**

Maar water zorgt ook voor vruchtbaarheid.

Als er water in de woestijn komt, dan kan die woestijn bloeien als een roos.

Dat is die wending in het lot.

Van het water in de woestijn komt de dichter op het beeld van zaaien en oogsten.
Als er water komt in de woestijn van je eigen leven dan brengt dat ook groei.
Zelfs tranen -verdriet- brengen groei in je leven.
Ik hoor het zo vaak zeggen: je groeit niet als je altijd de wind mee hebt, alleen maar
applaus krijgt, alleen maar complimenten.
Nee, juist in situaties van tegenwind, van klappen in je leven, kom je verder.
Zij die in tranen zaaien zullen oogsten met gejuich, staat er in de Psalm. **Dia 4**
Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
Dat is een wat moeilijk te vatten beeld.
Een boer die zaait in tranen? Ja dat kan!
We moeten niet alleen denken aan zweetdruppels van boeren, die onder moeilijke
omstandigheden hun werk doen, die zeer afhankelijk zijn van het weer.
Maar ook aan echte tranen: het kan te droog worden, te nat. Om te huilen soms

Je weg gaan in tranen: een weg die velen gaan in onze tijd.
De breekbaarheid is in de plaats gekomen van de maakbaarheid.
Cijfers van het CPB die berekenen dat we er op vooruit gaan, hebben we niet.
Reclames die ons voorspiegelen dat behoeften worden bevredigd, spreken ons niet
meer zo aan. Alles is zo onzeker
Er goed uitzien en kopen wat je wilt is een droom geworden.
Kunnen we nog omgaan met tegenslagen, met de donkere kanten van het leven.
Want de realiteit is dat het leven niet altijd leuk en aangenaam is.
Dat kleine virus heeft ons dat weer duidelijk gemaakt
Het leven brengt ook lijden met zich mee, ook nacht.
Het kruis is niet voor niets symbool van het christelijk geloof.
Het vertelt ons als antwoord op de vraag: waar is God? Daar hangt Hij!
Waar is God? In het gedeukte en gekrenkte leven. Daar waar de klappen vallen.
De kring rond de Messias is de kring van de kruisdragers.
Maar God is ook dichtbij, als er tegenslagen zijn. Ook dan is er groei.
Meerdere malen hoor ik mensen zeggen dat ze zonder hun geloof er nooit door heen
gekomen waren en daarom dankbaar zijn
Mensen die zeggen dat ze bij een verlies een hand op de schouder voelden. Dank.
Mensen die ervaren hebben dat tegenslag hen verder heeft gebracht. Dank.
Mensen die zeggen: ik ben er nog!
Dat kan je alleen maar zeggen als je niet telkens vraagt 'waarom', maar open bent
met de instelling: 'wat leer ik nu dit zich aandient?' Wat wil God mij geven?
Hoe kunnen mijn tranen omgevormd worden tot een lach?
En als die lach nog op zich laat wachten dan weten we dat God onze tranen opvangt
in een kruik.
God ziet ons en vergeet ons verdriet niet. Hij wil erbij zijn. Juist dan.
Ik ben niet gekomen voor gezonden maar voor zieken, zegt Jezus. Dank!

Gelukkig de mensen die treuren want ze zullen vertroost worden, zegt Hij. Dank!
De Bijbel is er duidelijk in: tranen horen bij het leven.
De oogst is niet altijd optimaal, het inkomen niet, de gezondheid niet, maar dat maakt
de dank voor het leven niet minder.
De tranen bij het zaaien, de tranen op onze levensweg, zullen bij het oogsten van wat
we op aarde gezaaid hebben, veranderen in gejuich.

In het boek Openbaring lezen we dat in het nieuwe Jeruzalem alle tranen van onze ogen zullen worden afgewist.
Als het hemelse bruiloftsfeest wordt gevierd, zal er louter vreugde zijn.

Keer ook nu ons lot, Heer! Bidden we nu
Zoals het lot van Jezus werd gekeerd
Zijn lichaam werd gezaaid als graan, maar opgestaan is Hij als een korenhalm.
We mogen leven als verwachtingsvolle mensen en dankbare mensen
Ook als het leven soms hard en moeilijk is.
Want Hij is erbij, Hij was er altijd bij en Hij zal er altijd bij zijn. Amen