

Johannes 18:1-11

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het arrestatieteam dat Jezus gevangen neemt heeft iets komisch  
Er wordt gesproken over een cohort soldaten -dat is maar liefst 600 man.  
Een heel leger om een geweldloos mens te overheersen.  
Een zwaar gewapende invasie.  
Dat is toch een soort overkill en lijkt toch bijna op een toneelstukje?  
En waar het zich afspeelt? **Dia 1**  
Aan de voet van olijfberg in Getsemane, de hof van die oliepers.  
Ze hebben daar ook een olijpers gevonden.  
Onder grote druk werd daar het sap uit de olijven geperst.  
Onder grote druk kwam Jezus ook zelf te staan zodat het zweet als bloed uit zijn  
lichaam werd geperst.  
Zoals vandaag ook mensen en volken onder grote druk worden gezet.  
Dat is niet komisch, dat is pure ernst!

Toch is verhaal van Jezus' arrestatie eigenlijk het evangelie in een notendop  
Het is opvallend dat Jezus niets verhullend zijn identiteit bekend maakt **Dia 2**  
Hij vlucht niet, Hij blijft op zijn plaats en vertelt waar Hij voor staat en wie Hij is.  
Als duidelijk is dat ze gekomen zijn om Hem gevangen te nemen zegt Hij: Ik ben het.  
Dat zijn in het Grieks twee woordjes: Ik ben.  
Het zijn dezelfde woorden die ooit tot Mozes klonken 'Ik Ben'...  
Jezus identificeert zichzelf dus met de Godsnaam  
En dat doet Hij niet voor de eerste keer  
Tot zeven keer klonk het 'Ik ben' al uit zijn mond met allerlei beelden:  
1. Ik Ben het Brood des Leven. 2. Ik Ben het Licht der Wereld. 3. Ik Ben de Deur.  
4. Ik Ben de Goede Herder. 5. Ik Ben de Opstanding en het Leven. 6. Ik Ben de  
Weg; en de Waarheid, en het Leven. 7. Ik Ben de ware Wijnstok  
En op meer plekken: tegen de Samaritaanse vrouw, bij de storm op het meer, tegen  
de Joodse leiders.  
Die Naam 'Ik ben' is veelzeggend.  
Jezus plaatst zich hiermee op hetzelfde niveau als God. Dat is zijn identiteit.  
Je kan dan alleen op twee manieren daarop reageren: die is gek of die is God.  
Een tussenweg is er niet.  
Een glimp ervan hebben mensen die zeggen: hier sta ik voor! Ik blijf! Ik heb niets te  
verhullen!

Dan gaan we nu naar het tweede punt: wat is de reactie van de invasie? **Dia 3**  
'Toen Jezus zei: 'Ik ben het,' deinsde de hele cohort achteruit en viel op de grond.'  
Eén man zegt: 'Ik ben het' en 600 mannen gaan tegen de grond!!!  
Dat kan alleen als je oog in oog met een grote overmacht staat.  
Keer op keer hebben mensen in de geschiedenis de ervaring gehad dat als zij God  
ontmoetten, dat dat huiveringwekkend was.  
Zo moest Mozes zijn schoenen uit doen.  
Bij de inwijding van de tempel van Salomo vult de majesteit van God de ruimte zo,  
dat de priesters hun werk niet meer konden doen.  
Als Ezechiël de verschijning van Gods heerlijkheid ziet, valt hij op de grond.  
Na een grote visvangst zegt Petrus: 'Ga weg, Heer, want ik ben een zondig mens.'

Als Paulus Jezus ontmoet is hij drie dagen blind en kan hij niet eten of drinken.  
'Onze God is een verterend vuur', staat er in de Hebreeënbrief.  
Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen: ik zou God wel eens willen ontmoeten.  
Maar dan antwoord ik: Je weet niet wat je zegt want de eeuwige God ontmoeten is een traumatische ervaring voor een sterfelijk mens!  
En eie een invasie begint tegen de God van liefde en licht zal helemaal merken dat zijn hele identiteit aan stukken valt.  
Je dacht altijd dat je iemand was, maar oog in oog met God schrompel je ineen.  
Ik ben, zegt Jezus en 600 getrainde militairen vallen als poppetjes om.  
Wat zegt dat?  
Het zegt dat mensen die denken dat je met man en macht dingen voor elkaar kunt alleen maar zullen merken dat ze nietige, vergankelijke mensen zijn.  
Daar waar mensen denken dat ze het hoogtepunt van de geschiedenis zijn, waar ze denken dat hun wetenschap het wel voor het zeggen krijgt, daar zullen ze merken dat ze opeens voor een grens komen te staan.  
Van een God die laat merken: tot hier en niet verder.  
En daar bedoel ik niet alleen de oorlog in Oekraïne mee maar ook al die crises die we nu doormaken: klimaat, energie, sociaal economisch, landbouwcrisis...  
Alsof in dat alles duidelijk wordt, een stem klinkt: hier is een grens. Stop!  
We staan dan voor Gods overmacht: puur, heilig, glorievol.  
En we zullen moeten zwichten en kiezen.

Maar hoe dan verder: kunnen we nog verder?

Lees dan wat Jezus zegt. **Dia 4**

In vers 8 staat: 'Ik ben het', 'Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.  
Het lijkt erop dat Jezus in de bres springt voor zijn leerlingen die als de terreur-cel werden beschouwd en uit de weg konden worden geruimd door die hele invasie van dat cohort, dat grote leger.  
Petrus was daar bang voor en zegt daarom even later tot drie maal toe: ik behoor niet tot Jezus, ik ken die man niet.  
Hij speelde liever op safe.  
Het bijzondere is nu dat Jezus zegt tegen die militaire macht: 'laat deze mensen gaan.'  
Dat doet je denken aan Mozes, die tegen de Farao zei: 'Ik Ben' heeft mij gestuurd en er direct achteraan zei: 'laat mijn volk gaan'.  
Jezus zegt: Ik Ben. En: laat mijn leerlingen gaan.  
Neem mij, in plaats van dezen. Ik, in plaats van hen.  
Dat is het evangelie. Hij in plaats van mij.  
Jezus wordt gearresteerd en ik ben daardoor een vrij mens.  
Geen van hen die U mij gegeven hebt heb ik verloren laten gaan, zegt Jezus.  
Zo is Jezus er voor ons.  
Zoals er corridors werden gemaakt om te vluchten in Oekraïne hoor ik hier dat Jezus een corridor maakt om de verwoesting te ontkomen.  
Hij blijft, Hij is Ik ben, maar wij krijgen nog een kans, een vluchtroute naar vrijheid.  
Ook Petrus die nog even het rechteroor (oorlel) afslaat van Malchus, de zoon van hogepriester, krijgt die aangeboden.  
'Nee, Petrus, doe je zwaard terug.  
De beker drinken van het oordeel doe Ik wel en niet jij  
Weer: Ik in plaats van jou.  
Er wordt ons een corridor aangeboden, een vluchtroute, een nieuwe kans.

Ik denk dat wij vandaag ook de mogelijkheid krijgen in deze tijd van crises een nieuw bestaan op te bouwen: duurzamer, eerlijker, rechtvaardiger.  
Een laatst vluchtroute. Een kans.

In de arrestatie van Jezus zit dus de kern van het evangelie.  
Jezus identificeert zich: Ik ben.  
En de antimachten vallen om.  
En voor ons mensen is er een vluchtroute: Hij laat zijn volk gaan.  
Hij in plaats van mij.  
Maarten Luther sprak altijd van de wonderlijke ruil.

Eens werd aan de grote theoloog Karl Barth gevraagd wat volgens hem de kern van zijn theologie was die hij in allerlei dikke boeken beschreven.  
Hij antwoordde in het engels met een kinderliedje:

Jesus, Jesus loves me oh  
for the bible tells me so

Jezus, Jezus houdt van mij, oh,  
want de Bijbel vertelt me dat zo.

We vieren zo avondmaal.  
Het brood en de wijn zeggen ons: Ik ben er voor jou.  
We deinzen achterover: voor mij?  
Ja, voor jou, sta op kom naar voren en neem en eet.

Amen