

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Stel dat morgen bekend werd dat het vaccin tegen corona klaar was en uitgetest met succes!

Zou iedereen niet een gat in de lucht springen en zeggen: 'Dat moet ik hebben!' En mensen die op dat bericht reageren met te zeggen: ik heb er niks aan! Vinden we toch niet goed bij hun hoofd.

Zo moet je eigenlijk het bericht van Jezus' opstanding beluisteren.

Dat wordt ons als een medicijn gepresenteerd: het bewerkt iets, leven voor toen en nu.

We gaan eens kijken waar dat medicijn vandaan komt

De Heilig Grafkerk in Jeruzalem is voor 99,% zeker de historische plek van het graf van Jezus.

De kerk is gebouwd over het graf van Jezus en de heuvel Golgota

Alleen: protestanten hebben er weinig mee omdat ze er niks origineels terug zien.

En ook omdat 6 verschillende kerkelijke tradities - tot op de centimeter- hun territorium daar hebben afgebakend met alle ruzies van dien

In het diepste isolement van de dood ontstond er leven.

De isolatie daar in het graf bleek een driedaagse quarantaine waaruit nieuw onbesmet leven mogelijk werd dat bestand was en immuun voor kwade virussen.

Niemand had dat voor mogelijk gehouden!

Dat komt omdat opstanding niet voor mogelijk werd gehouden.

Binnen het Jodendom van toen was het gangbaar dat je óf niet in een opstanding geloofde (Sadduceeën), óf dat je alleen geloofde in een opstanding aan het einde der tijden (Farizeeën)

Maar opstanding 'hier en nu' was volslagen ondenkbaar!

Daarom dacht Maria met een tuinman te maken te hebben

Daarom vonden de discipelen het verhaal van de vrouwen kletspraat.

Daarom zaten ze angstig achter gesloten deuren

Daarom was Thomas de grootste twijfelaar

Daarom waren de Emmausgangers ten einde raad

Daarom horen we dat bij Jezus' afscheid van de aarde enkelen nog twijfelden.

Het geloof in de opstanding als een vaccin veroverde maar moeizaam een plaats.

En zoals het met de eerste getuigen was, zo ook met de latere getuigen, met ons.

Ook wij twijfelen, ook wij denken soms: 'onzin', het kan niet.

De stille straten en stille stranden in verband met het coronavirus bepalen ons bij een nog niet werkend vaccin.

En die stille wereld waarin we nu leven lijkt op de verstilde wereld van drie dagen, van Goede Vrijdag tot en met de eerste dag van de week.

En toch!

De evangelist Matteus vertelt ons dat uit het diepste isolement iemand tevoorschijn is gekomen die immuun is voor zonde, ziekte en dood.

En het hele NT vertelt ons dat Hij het werkende vaccin is voor ons allen. Het gebeurde Na de Sabbat, is de achtste dag, de eerste dag, buiten de week, n buiten de tijd.

Daarmee wil gezegd zijn, dat er iets nieuws plaatsvond: een nieuwe schepping.

Bij het graf gaat alles upside down, wordt alles onderste.

Die bewakers -symbool van alles wat je leven gevangen kan houden- hen wordt de wacht aangezegd!

Een engel neemt hun plaats in: van de weggerolde steen was een soort preekstoel gemaakt vanwaar de boodschap klonk: 'Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan'.

Dat is het bericht en zonder dat bericht is de groei van de vroeg-christelijke kerk niet te verklaren, zonder dat zou ik mijn toga aan de kapstok hangen

Ik geloof erin juist in deze coronacrisis en ook na wat er gebeurd is in onze gemeente.

Het zal wel bekend zijn: op 8 maart vierden wij het avondmaal in het verpleeghuis met 39 mensen. Het was een mooi dienst.

Maar daarna werd de een na de ander ziek en het resulteerde in 2/3 zieken en tot nu toe 5 overlenen.

Ik heb er veel over nagedacht.

Met de kennis van toen handelden wij naar eer en geweten: we schudden op 1 maart al geen handen meer en in de morgendienst van 8 maart heb ik demonstratief mijn handen ontsmet.

Maar met de kennis van nu zeggen we: dat hadden we beter niet kunnen doen.

Maar met de kennis van nu zeggen we ook: we hadden geen carnaval moeten vieren en we hadden niet op wintersport moeten gaan naar Noord Itale.

Met de kennis van nu weten we het altijd beter.

Ik wil maar zeggen: op het moment dat wij een besluit nemen kunnen wij nooit alles overzien.

Wij zijn beperkte mensen, eindige mensen en we maken missers, bewust of niet bewust.

Maar de Paasboodschap is nu net dat ons hele beperkte en gebroken leven, met alle missers met Christus mee het graf is ingegaan.

Hij heeft al onze lasten mee gedragen tot in dat graf en is in de diepste quarantaine gegaan.

Maar met grote kracht en immunn voor zelfs de dood is hij teruggekomen en is Hij het vaccin geworden van vergeving, genezing en opstanding.

De opstanding van Jezus, het vaccin wat we krijgen aangereikt heeft deze uitwerking: er zijn sinds Pasen geen doodlopende wegen meer.

Zo geloof ik dat deze crisis is ook een nieuw begin zal kennen.

We zullen er zelfs rijker uit komen!

Het leven zal anders zijn, kwetsbaarder, maar misschien hoopvoller voor de zuchtende schepping.

In een talkshow zei een politicus van de week: we moeten snel aan het werk.

Ik snap dat en ik weet dat veel ondernemers gebukt gaan onder zorgen.

Maar laten we de bezinning erin houden!

Laten we ons afvragen of onze handel en wandel wel goed is.

Geeft het niet te denken dat de natuur opleeft sinds ons leven stilstaat.

En geeft het niet te denken dat een grote afhankelijkheid van een land als China ons voor grote vragen stelt als wij zelf geen mondkapjes genoeg hebben en we ook niet weten onder hoeveel slavernij deze daar worden gemaakt.

Wie de bijbelverhalen kent, die weet dat doodlopende wegen vaak weer opnieuw doorgetrokken worden: in het woeste en ledige spreekt God 'er zij licht', in de doodlopende weg van de Rietzee kwam voor Israel een opening, in de ballingschap hoorde het volk over terugkeer.

Maar na de terugkeer zou er eigenlijk een leven 2.0 moeten aanbreken waarin de fouten van het leven 1.0 verdwenen zijn.

Elk einde is voorbode van een nieuw begin en na elke val is het weer 'opstaan'.

Het hele leven is een grote beweging van liggen en steeds weer opstaan totdat je voor de laatste keer gaat liggen om nooit meer op te staan.

Nooit meer? Toch wel! Er wordt ons gezegd dat er dan weer een stem zal klinken: 'opstaan!' De grote opstanding van de doden.

Dan liggen we allemaal aan de IC bij God en genieten wij van zijn intensieve zorg, zijn Adem en zijn Infuus van liefde!

De bijbel komt vandaag met deze boodschap:

Het is daarom niet afgelopen met wat verloren lijkt.

Kijk naar Jezus: hij was vervloekt daar aan het kruis!

Een 'loser', noemen we vandaag zo iemand.

Dát verhaal, dat leven moet wel voorbij zijn, dachten al de mensen!

Dit komt níet, nooit meer goed! Dit overleeft niemand!

Maar toch, tot grote ontzetting én vreugde werd Jezus weer opgewekt!

Hoe kostbaar is deze kwetsbare mens in Góds ogen!

Hij blijkt de winner te zijn en de winner takes it all!

Hij verlost ons van onze sterfelijkheid en bedekt onze schuld.

Eens vierde ik Pasen in de Russisch Orthodoxe kerk in Amsterdam.

De dienst duurde een hele avond en nacht.

Op een gegeven moment gingen we met de hele gemeente naar buiten en zongen met brandende kaarsen: Christus op opgestaan van de doden. Hij overwon de dood door zijn dood. Aan alle in de graven schonk Hij het leven weer.

We kwamen weer bij de kerk en het bleek een toneelstuk geworden.

De kerk was het graf geworden en de priester ging als eerste naar binnen..

Het bleef doodstil en opeens klonk het heel hard: Christus is opgestaan!

De gemeente ging de kerk in, uitzinnig van vreugde, je begroette de priester en je kreeg een ei in je hand gedrukt die ik van schrik kapot kneep.

Jezus leeft en vraagt: Leef je met Mij mee?

De dood kon Hem niet houden. Hij lééft.

De piramiden van Egypte zijn beroemd omdat ze lichamen van farao's bevatten.

De Nieuwe kerk in Amsterdam bevat graven van de groten van onze vaderlandse geschiedenis.

De Nieuwe Kerk in Delft die van de leden van het koninklijk huis.

Westminster Abbey die van engelse grootheden

Arlington Cemetery die van Amerikaanse grootheden.

Maar een graf is wereldberoemd omdat er niemand in ligt: dat van Jezus.

Hij leeft. En niet alleen voor zichzelf

Hij is het grote vaccin, immuun voor bemettingen.

En dat vaccin wordt ons toegediend.

Wat het uitwerkt in deze coronatijd?

We krijgen kracht in onze kwetsbaarheid: aan een graf, op de ic.
En we krijgen kracht door gebeden, door kaartjes, telefoontjes.
Er blijken honderden barmhartige Samaritanen te zijn om ons heen
En in hen verschijnt de Opgestane als de Barmharige Samaritaan.

Er is een mooi ikoon waar je de Opgestane Heer ziet.
Hij vertrappt de poorten van het Dodenrijk.
En hij reikt de hand om allen daar uit trekken.
Het is alsof Hij zingt: geef Mij je angst en Ik geef je er hoop voor terug
Mensen grijpen zijn hand.
Ze staan op uit hun thuisisolatie, uit hun quarantaine.
De dood is achter de rug, het leven is voor je uit.
Ze leven met Hem mee.
Dankzij de intensieve zorg van God.
Grijpt u die hand ook?

Amen