

Orde voor zondag 8 maart januari 2020 17.00
uur
Lukaskapel te Sommelsdijk
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen
Organist: Luud Barendrecht
Thema: Gods weg in onze weg

Zingen: Psalm 24:1,2
Stilte-votum-groet
Gebed
Lezing OT: Psalm 25
Zingen: Psalm 25:4,5
Lezing NT: Hebreëën 8:6
Verkondiging
Zingen: Gezang 328
Collecte
Lezing Avondmaalsformulier
Zingen: Gezang 358:2,3 LvdK 1973
Deling van brood en wijn
Zingen: Psalm 138:1
Dankgebed en Voorbeden
Zingen: Gezang 173:1,3 LvdK 1973
Zegen

Psalm 24:1,2
De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

Psalm 25:2,5
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwen naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven

Gezang 328 (LvdK 1973)

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gezang 358:2,3 (LvdK 1973)
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

Psalm 138:1
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

Gezang 173:1,2,3 (LvdK 1973)
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Psalm 25

- 1 ¶ Van David. Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
- 2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen.
- 3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
- 4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
- 5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
- 6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.
- 7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER.
- 8 ¶ Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg,
- 9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan.
- 10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
- 11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam.
- 12 Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen.
- 13 Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten.
- 14 De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
- 15 ¶ Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
- 16 Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.
- 17 Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis.
- 18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.
- 19 Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten.
- 20 Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.
- 21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd.
- 22 God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.

Gemeente van Jezus Christus,

Ieder mens gaat zijn of haar weg door het leven, de levensweg.

Psalm 25 past daarbij goed.

Want juist het woord 'weg' of 'pad' is een trefwoord in dit lied.

Acht maal komt dat woord voor

Hoor nog maar eens:

“Maak mij Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.”

“Goed en rechtvaardig is de Heer, Hij wijst zondaars de weg.”

En wat is dat dan: de weg, het pad?

Kort gezegd: je leven, je hele leven. Heel je doen en laten.

Alles wat je overkomt en alles wat je doet.

En wat hierin vooral zo mooi is, is dat je God de Heer kan vragen om *Zijn* weg(en) aan je bekend te maken.

Het zit dus helemaal door elkaar, ze overlappen elkaar: de weg van de mens en de weg van God.

Psalm 25 is allereerst een heel persoonlijk lied.
Maar de dichter blijft niet bij zichzelf staan en in een cirkel om zichzelf draaien.
Hij heeft het ook over zondaars, over nederige mensen, over mensen die Gods verbond en wetten bewaren, over zij die ontzag hebben voor God.
Dus allerlei soorten mensen die een weg gaan.
Geloven zegt hij is als het gaan van een weg.
Geloven is niet een pakketje formules dat je in een goed beveiligd koffertje aan de nieuwe generatie in handen geeft.
Hier! een cadeautje van je ouders en grootouders...
Geloven is ook niet een standpunt waarvan je nooit mag afwijken
Het is een weg en op die weg zit zowel verandering als continuïteit.
Wat continu blijft is de essentie van geloven en dan denk ik aan woorden als: 'je veilig weten bij God; wonen in zijn huis, blij zijn dat je bent opgenomen in zijn verbond; schuilen onder zijn dak, ten diepste Hem onvoorwaardelijk vertrouwen, hoe je leven ook verloopt, je geborgen weten in leven en sterven.
Dat blijft.
Maar de wereld om je heen, de vormgeving van leven en geloven en ikzelf veranderen.
Er is veel veranderd in de wereld waarin ik woon.
Er is veel veranderd in de politieke kaart van Nederland en de wereld
Er zijn technieken waarvan je vroeger niet droomde.
En de economie niet te vergeten, en internet en sociale media daarbij hebben de wereld ingrijpend veranderd
Ja, ook de kerk is behoorlijk veranderd, soms ze grondig in vormen dat sommigen zich er niet meer in herkennen.
En toch: die wereld van mensen is nog steeds een wereld van zondaren en genadige mensen.
Ikzelf ben wel veranderd maar in de kern ben ik niet een ander.
Mijn geloofsopvattingen van vroeger en van nu, daarin is heel veel in veranderd, maar niet wat ik maar noem het basis-vertrouwen.
Al die dingen die ik net noemde

Geloven als een weg.
Het is veranderen en jezelf blijven, groeien en je eigen identiteit niet verliezen.
Zulke dingen zitten in dat woord 'weg', in het gebed of de goede God je zijn weg wil wijzen.
Het is trouwens deze goede God die centraal staat in het lied.
Tot tien keer toe wordt hij hier 'Heer' of Here genoemd.
Het is werkelijk geen toeval dat in het midden van de Psalm, in het centrum, staat:
"Vergeef mij Heer mijn grote schuld omwille van Uw Naam."
Omwille van uw Naam.
Die naam is 'Heer' en die Naam spreekt van Gods trouw.
Deze naam wordt vertaald als Ik-ben-die-Ik-ben, Ik laat-je-niet-in-de-steek.
En omdat Hij zo is, trouw, goed en rechtvaardig, daarom geeft Hij mensen altijd weer een nieuwe kans, brengt Hij ze terug op de goede weg.

En wanneer ben je nu op de goede weg, ga je de goede weg?
Ik zou zeggen: wanneer je nederig leeft in Gods recht.
Nederig, ootmoedig, het is het tegendeel van hoogmoedig.
Wat is het meest kenmerkende van iemand die hoogmoedig is?

Ik denk aan twee dingen: een hoogmoedige voelt zich verheven boven anderen èn die weet alles wel heel erg goed –denkt hij of zij!

Maar een nederige weet juist niet alles even goed; weet ook niet alles even goed van zijn geloof, van zijn leven, van zijn levensweg.

Maar zo iemand probeert wel, al is het tastend, aarzelend, om de weg van God te gaan, met Hem.

En daar draait het om.

Of eigenlijk zou ik het nog net andersom willen zeggen.

Het gaat er niet zozeer om dat ik de weg van God ga, maar dat ik het vertrouwen heb dat God Zijn weg met mij gaat, wat er ook gebeurt.

Het is namelijk dringend nodig dat ik mijzelf er telkens opnieuw bewust van moet zijn, dat ik in het verbond met God ben opgenomen... zoals de Psalm zegt.

Dat God mij van zijn trouw, zijn band met Hem verzekert.

Zoals het avondmaal dat ook zegt: in Jezus herstelt God de band met ons.

De zekerheid van mijn geloof ligt niet in mij, in óns, maar in Gods verbond ...

Het bijbelse woord 'verbond' betekent dat er maar één is die trouw belooft.

De ander mag erbij zijn, zich daarin voegen en geborgen weten.

Tot slot: de Psalm is een zogeheten alfabetisch lied.

Dat betekent: ieder vers begint met de volgende letter van het alfabet.

Van a tot z -in hoogte en diepte- mag ik me opgenomen weten in God weg en verbond.

Alleen het laatste vers doet daaraan niet mee aan dat alfabet.

Het hangt er maar een beetje bij, lijkt het.

God, verlos Israel, verlos het van al zijn angsten, lezen we daar.

Maar het hoort er bij om dat het de dichter en ons haalt uit draaicirkel om onszelf.

Het gaat de dichter niet alleen om zichzelf, het gaat hem ook, en wellicht zelfs vooral, last but not least, om het hele volk van God.

Zoals het ook ons gaat in de viering van het avondmaal, niet alleen om onszelf, maar om de hele christenheid, om de hele wereld waarop we betrokken zijn

Verlos hen, verlos ons, uit alle benauwdheden.

Dat wil zeggen: Heer God, ga met uw volk mee, ga met ons, en leid ons in alles, houd ons allen vast, bescherm ons tegen benauwdheden, tegen gedachten, gedragingen, die ons bij U vandaan willen trekken, bewaar ons dichtbij U.

In Jezus Christus worden we ons opgenomen in een beter Verbond met betere beloften zegt de Hebreënbrieffschrijver in hst 8:6

En is dat betere niet dat God de weg heeft gebaad door Jezus Christus.

En dat we dankzij zijn dood mogen weten dat de weg eeuwig is en duurzaam?

Niet alleen voor nu maar ook voor straks?

Laat ons vieren dan dit leven van Christus dat niet en nooit vergaat!

Amen