

## MARCUS 16 :9-20

9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven.

10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden.

11 Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet.

12 Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren.

13 Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd.

14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt.

15 En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,

18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.'

19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.

20 En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het zojuist gelezen slot van het evangelie van Marcus is nogal omstreden.

Het komt namelijk niet in alle handschriften voor.

Toch hebben we met woorden te maken die door een groot deel van de christenheid als gezaghebbend werden ervaren.

Nadat eerst verschijningen zijn genoemd van de Opgestane Heer, horen we Jezus zeggen : 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend'

'Ieder schepsel', daar valt alles onder: dieren, planten, zeeën, zon, maan en sterren.

Zou Franciscus van Assisi toch gelijk hebben en al die anderen na hem die de natuur bij het evangelie betrokken?

En Jezus sprak toch niet alleen tot de mensen maar ook tot de storm: zwijg! ?

En we horen dat Hij na zijn doop in de woestijn bij de wilde dieren was!

En de bloemen en de vogels neemt Hij als voorbeeld dat God ook zorgt voor hen.

De hele 'schepping', in het grieks staat daar het woord 'kosmos' wat letterlijk 'sieraad' betekent. De schepping moet weer een sieraad worden!

Maar de mensen zijn wel het eerste adres: 'wie gelooft en gedoopt is zal gered worden'.

Er klinkt een appèl allereerst tot de mensen om zich met het evangelie in te laten en de wereld weer schepping, kosmos te laten zijn.

Daarna horen we over de tekenen die de verkondiging en de gelovigen zullen volgen.

Het zijn er vier

Demonen uitdrijven (bestaan die wel?) in onbekende talen spreken (wat is dat?), slangen pakken zonder dat ze je bijten en gifbekers drinken zonder dat die je

schaden (dat is toch te gek?) en zieken de handen opleggen (maar genezen ze echt?)

Wat moeten we met die tekenen vandaag? We gaan ze langs...

Allereerst wordt gesproken van het uitdrijven van demonen.

Tot de bediening van Jezus en de apostelen en de vroeg-christelijke kerk behoorde het uitdrijven van boze geesten.

In migrantenkerken, in Pinksterkerken is dat geen onbekend verschijnsel: exorcisme. Ik kwam wel eens asielzoekers tegen die vroegen: wilt u een boze geest uitdrijven?

In de Bijbel lezen we over een kwade macht die werkzaam is: 'satan', tegenspeler, 'duivel', wigdrijver, of de hinderaar zoals Martin Buber het noemde, hij die het rijk van God hindert.

Ook al zullen velen niet worden aangesproken door het taalveld, wij verstaan er wel iets van wanneer een mensenleven in de macht komt van geld, alcohol, of seks, gokken en andere verslavingen.

Maar je kan ook denken aan ideologische machten.

IS strijders die echt denken dat ze goed werk doen, nieuwsmakers die de wereld verdraaien en beïnvloeden, de macht van het kapitaal met schadelijke effecten? Drugsmaffia in Brabant en Limburg.

Moet dat niet uitgedreven worden? Moeten we er niet vrij van worden?

Zullen we als we straks naar voren komen voor brood en wijn, in stilte bidden dat we vrij mogen worden van alles wat ons gevangen houdt? Verlos ons van de boze!

Het tweede teken is: in onbekende talen spreken.

Dat slaat niet op het leren van Spaans, Engels of Duits.

Een van de gaven in de vroege kerk is: klanktaal, spreken in nieuwe tongen.

Ze vroegen eens aan mij: dominee spreekt u ook in n(N)ieuwe (T)tonge(n)... ik grapte: jazeker, maar ook in Oude Tonge, in Den Bommel, in...

In Pinkstergemeentes kom je die gave tegen: een taal vanuit het binnenste om God te loven zoals je ook over taalgrenzen gaat als je je geliefde bezingt..!

Maar die klanktaal is weer symbool van het overschrijden van taalgrenzen.

Op de Pinksterdag hoorde ieder de apostelen spreken 'in eigen taal'.

Dus dat spreken in onbekende talen wil zeggen dat blokkades tussen mensen, tussen volken en talen worden verbroken.

Dat ieder het gaat verstaan in eigen taal, jong en oud, Eskimo en Zulu...

Dat we moeten proberen de taal te spreken van de mensen van vandaag.

Dat de woorden in de kerkdienst geen geheimtaal zijn, maar dat Hij spreekt tot mij, heel concreet, ook als ik brood en wijn ontvang: 'Ik zal er zijn voor jou!

Verder lezen wij over het oppakken van slangen en drinken van gifbekers

Wat wordt daarmee bedoeld?

Er zijn kerken -en die vind je in Amerika- tijdens een kerkdienst met slangen wordt gespeeld en slecht vocht wordt gedronken om aan te tonen dat dat je niet deert...

Ik denk niet dat dat bedoeling is.

Want de slangen, die geen kwaad kunnen doen en de gifbekers die geen effect hebben, willen die niet iets zeggen over alle soorten van gif die ons bedreigen?

Het gif van politici die op angst inspelen, het gif van leiders die zeggen dat alles goed is en alles kan. Het gif haat en agressie aanwakkert of het gif dat je verdooft

Wees er immuun voor!

Ik was onder de indruk van de brief die het hoofd van de Egyptische kerk vorige week schreef tegen het gif van de IS: dank jullie wel, schreef hij dat je ons vervolgt,

want daardoor komen wij dichterbij Christus en leren we jullie nog meer lief te hebben.

Wie naar voren gaat mag deel hebben aan het Brood van het Leven en de beker tot vergeving van zonden, bestand tegen alle gif en dreiging.

Het vierde teken is gaat over de zieken die gezond worden als handen worden opgelegd.

Velen in de gemeente worden op enigerlei wijze door ziekte getroffen. Hoe ga je ermee om?

We mogen dankbaar zijn voor de middelen en de mensen die God heeft gegeven om de ziekte te bestrijden. Ook dat alles niet zo duur is hier als in België...

Maar waarom zou ook de Geest niet kunnen inwerken op het lichaam?

Waarom zouden we in de gemeente niet de eigen instrumenten meer gebruiken: gebed, handoplegging en zalving.

Nee, niet in plaats van alle doktoren en geneesmiddelen, maar aanvullend.

En daar mag je toch ook iets van verwachten? Kracht, aanvaarding en soms heling.

En moeten we ook niet bidden voor onze zieke wereld en om een gezonde samenleving?

Wie naar voren komt bidt: Heer, spreek slechts een enkel woord en ik zal gezond worden.

Vier tekenen die ons mogen begeleiden.

Ze hebben allemaal hun grond in de tekenen van Brood en Wijn die wij vanmorgen mogen delen en ontvangen.

Jezus, Gekruisigd en Opgestaan:

Hij is het middel om demonen uit te drijven

Hij is het middel om grenzen te overschrijden.

Hij is het is het medicijn van liefde om allerlei giftigheid te lijf te gaan.

Hij is er tot onze genezing.

Het avondmaal werd in de vroege kerk 'medicijn van de onsterfelijkheid' genoemd.

Jezus de gekruisigde en Opgestane regeert nu vanuit de hemel.

Daar in de hemel geschiedt Gods wil en dat zie je niet altijd op aarde.

Maar bidden we niet in het Onze Vader "gelijk in de hemel alzo ook op de aarde?"

In de hemel is paraat wat voor de aarde bestemd is, maar het moet wel bevochten worden.

Laat ons vieren het leven dat niet en nooit vergaat!

Amen.