

1 Timotheus 6: 11b-16

Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.

12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

13 ¶ Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft,

14 dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus.

15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien,

16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

'Het woord 'belijdenis' betekent vanuit het Grieks letterlijk 'hetzelfde' zeggen.

Wij belijdenis doet zegt in feite 'hetzelfde' als God.

Die zegt ja tegen jou, betuigt zijn trouw, zijn liefde en dat beaamt je.

Daar zeg je ja op.

En je doet dat niet in je eentje, maar samen met anderen.

Je zegt allemaal 'hetzelfde': God is trouw.

En samen behoor je ook niet tot de eersten die dat zeggen.

Er is een hele stoet van gelovigen -van eeuwen her- die 'hetzelfde' hebben gezegd.

Belijdenis doen is dus 'hetzelfde' zeggen.

Het doen van belijdenis heeft ook veel weg van een versterking ('confirmatie') van je geloof.

Je wilt voortaan een mondige gelovige zijn.

Toen je werd gedoopt was je dat nog niet. Toen was je onmondig.

Maar nu beaamt je alles en neem je je doop voor je eigen rekening.

Door het ontvangen van de kinderdoop werd je al lid van de gemeente.

Bij je belijdenis wordt het onmondige, zelfs onbewuste en onwetende lidmaatschap omgezet in een mondig lidmaatschap.

Dit is geen automatisme, omdat je nu een bepaalde leeftijd hebt bereikt, maar het is een bewuste keuze waar je naar toe leeft.

En helemaal is dat voor diegenen die nooit gedoopt waren.

Zij geven gestalte aan Gods ja en hun eigen jawoord in een moment.

Nu is belijdenis doen geen examen, alsof je kennis over God nu een bepaalde omvang moet hebben gekregen.

Het lijkt veel meer om een trouwerij, waar je graag 'ja' wilt zeggen tegen iemand, met wie je voortaan je leven wilt delen.

Je zegt dan niet: ik weet nu aardig wat feitjes over je en opgeteld is dat liefde.

Nee, je zegt, ik vertrouw in jou, ik geloof in jou en ik wil je nog beter leren kennen.

Belijdenis doen is niet kil instemmen met geloofswaarheden.

Het gaat er niet om je belijdenis te geloven maar je geloof te belijden, in woord en daad.

Belijdenis doen heeft dan ook te maken met: belijden is 'doen'.

Hem kennen, Hem willen vertrouwen, Hem willen volgen, willen dienen.

Het woord belijden -'hetzelfde zeggen'-, heeft ook te maken met 'voor iemand (of voor iets) uitkomen', voor de dag durven komen.

Daarom doen we dat niet in een achteraf kamertje.

Nee, het voor de dag komen helpt je om je keuze bewust te maken.

Zoals een trouwdag en de voorbereiding erop je helpt om bewust met die ander door het leven te gaan.

Belijdenis doen: Het is niet iets eenmaligs, maar iets structureels.

Eigenlijk heeft elke samenkomst van de gemeente iets van een belijdenis.

Sterker, belijden doe je elke dag van je leven: waar kies je voor en waar tegen.

Timotheus, medewerker van Paulus blijkt ook belijdenis te hebben gedaan.

Niet ergens achteraf, maar in het openbaar: hij heeft de goede belijdenis afgelegd voor vele getuigen.

En wat hij hier van zijn leermeester te horen krijgt is dit:

Timotheus: na je belijdenis komt het geloof je niet zomaar aanwaaien.

Welnee. 'Strijd de goede strijd van het geloof'.

Nu kan deze zin wat oorlogszuchtig en militaristisch overkomen.

Toen twee weken geleden in Ooltgensplaat belijdenis werd gedaan hoorde ik mensen bij het feliciteren zeggen: 'welkom in de strijd'.

Inderdaad brengt het geloof je in de strijd.

Maar de apostel denkt niet aan oorlog en soldaten, maar aan de sport.

Letterlijk staat er: 'strijdt de schone wedstrijd van het geloof'.

Bij de Grieken was de wedloop het mooiste van de Olympische Spelen.

Een sprint van 100 m en een marathon van 42 km.

De apostel zal een voorliefde voor lopen hebben gehad omdat hij zelf niet stil kon zitten.

Hij heeft voor zijn werk minstens de afstand Groningen-Maastricht 30 keer afgelegd.

Hij zegt ook: je mag de prijs, dat is het eeuwige leven, *grijpen*.

Ook dat is een beeld uit dezelfde sport en je ziet de hardloper naar voren buigen om de prijs in ontvangst te nemen, te grijpen: het eeuwige leven.

En bij eeuwig leven moet je niet denken aan het mooie wat er na je dood komt, maar aan wat er nu al is: een nieuwe kwaliteit van leven van liefde tot God en tot je medemensen.

Paulus zegt ook: Timotheus, je bent daartoe *geroepen* - en dan denk je aan de gewoonte om bij Griekse spelen een voor een de namen te laten afroepen.

Dat hebben we ook gedaan: jullie namen zijn twee zondagen een voor een afgeroepen.

En je doet nu belijdenis '*voor vele getuigen*'.

En dan zie je de supporters voor je. En die supporters bent u allen vanmorgen!

U inspireert deze 14 nieuwe spelers. U juicht ze toe met uw lofzangen en neemt ze mee in uw gebeden.

Horen we dat? We zijn niet op een slagveld, maar in een stadion.

Alsof de apostel zegt: speel het mooie spel van het geloof mee!

Daartoe worden jullie met zn 14 -en uitgenodigd, en daaraan wordt u allen herinnerd.

En daartoe roep ik mensen op die nog geen belijdenis hebben gedaan.

Heb je al gehoor gegeven aan de roep van God in je leven?
Leun je lekker achterover? Consumeer je? of neem je ook deel aan de wedstrijd?
Net zoals bij een geboorte de baby alle krachten nodig heeft om uit de baarmoeder te komen, zo heeft een christen alle krachten nodig het spel van het geloof mee te spelen

En: zo wezenlijk als de baby ook alle krachten krijgt voor deze enorme inspanning, zo zeker ontvang je ook voortdurend stimulans en bemoediging.

Nogmaals: Timotheüs had zijn geloof beleden 'voor vele getuigen'.

U bent die getuigen voor deze 14 mensen.

Maar het gaat nog verder en dieper

Hun en uw aller geloofsbelijdenis is ingebed in en gefundeerd op de 'belijdenis van Christus'.

De apostel spreekt over God die alle dingen levend maakt en over Jezus Christus die de goede belijdenis onder Pontius Pilatus heeft afgelegd.

Wat was dat voor goede belijdenis?

Wel, dat waren geen grootse woorden.

Op de vraag of Jezus de koning der Joden is, antwoordt Hij alleen: U zegt het.

En: tot twee keer toe op valse beschuldigingen antwoordde Jezus met geen woord. Het is alsof Hij zich hier niet wil verdedigen omdat Hij alles wilde ondergaan, voor ons.

Hij de rechtvaardige, op Hem kwam alles neer. En wij zijn gerechtvaardigd in Hem. Dat betekent dat wij ons niet beter hoeven voor te doen dan we zijn.

Dat hebben we ook eerlijk gedaan op een van de avonden

We hebben een keer opgeschreven wat we achter ons willen laten, wat we weg moeten doen, maar ook waar we ons meer aan toe willen wijden.

Dat was heel persoonlijk, heel kwetsbaar.

En de volgende keer vroeg natuurlijk iemand aan mij wat ik nu achter me wil laten en wat ik weg moet doen...

Als u wilt weten wat dat is: vraag het hen, of mijn vrouw.

Belijdenis doen is het mooie spel van het geloof meespelen.

Het is niks stoers, het is uiterst kwetsbaar. Het is door de knieën gaan en zeggen: help me God, bid voor mij gemeente!

Maar als je opgestaan bent dan geef je gehoor aan wat Paulus schrijft:

Jaag naar gerechtigheid - d.w.z. wees integer, doe recht aan alles en iedereen, ook aan God.

Jaag naar godsvrucht. Dat klinkt zoetsappig, maar er staat letterlijk 'jaag naar vroomheid' en vroom betekent, moedig en dapper.

Jaag geloof en liefde na, dus investeer daarin en geef er prioriteit aan.

Jaag volharding na - want er is ook tegenslag en verleiding. En als u denkt dat deze jonge mensen nog niets hebben meegemaakt, dan hebt u het mis. Want er zijn er die veel meer hebben meegemaakt dan ikzelf...

Jaag zachtmoedigheid na oftewel de moed om de belangen van anderen hoger te achten dan die van jezelf.

Belijdenis doen is 'hetzelfde zeggen'

En als 14 mensen hetzelfde zeggen als God en zijn trouw bantwoorden met hun ja-woord en u allen doet dat ook weer in verbondenheid met de kerk van alle tijden en eeuwen,

dan past de lof op God:

Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien

“Hem zij de eer en eeuwige kracht. Amen. ”

Gebed

Heer onze God, in een dienst waarin wij als gemeente weer ons ja woord geven in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, bidden wij

Verleen ons, die heilige helderheid van blik,
waardoor we de tekenen herkennen die tot U leiden.

Help ons de ware zin begrijpen van wat U ons zegt in uw Woord

Bewaar ons er voor Uw evangelie te gemakkelijk op te nemen.

En ons tevreden stellen met oppervlakkige uitleg.

Geef dat we nooit lui worden om te hongeren en te dorsten

Dat we niet gemakzuchtig worden, of gezapig.

Dat we niet denken het wel te weten.

Leer ons de heilige onrust, die naar uw boodschap verlangt als een woord dat ongehoord is en nooit gedacht.

Een woord dat het vermogen van ons verstand te boven gaat, omdat zij zo groot is als uw liefde.

Spreek tot ons, In Jezus' Naam. Amen.

Gebed om de Geest over hen die belijdenis doen

Eeuwige onze God, voor diegenen die Uw naam belijden, worden gedoopt of hun doop beamen bidden wij: zend uw Geest de Trooster, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van inzicht en sterkte, de Geest van kennis, de Geest van eerbied en liefde voor uw Naam aan hen zodat ze vroom en vrolijk, met ernst en

volharding, ja, gezegend hun weg mag gaan. Laat hen niet alleen, maar ga hen vooruit als een wolkkolom, een vuurkolom, een gids en een weg ten leven. Amen

Bemoediging

Tegen de gemeente zeg ik: Draag hen die belijdenis hebben gedaan op in uw gebeden en ga met hen de weg van het koninkrijk. Tegen jullie zeg ik: welkom, kinderen van God, welkom als bewuste lidmaten in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden. De vrede van God die alle verstand te boven gaat zal jullie harten en gedachten bewaren in Christus Jezus

Voorbeden

Vandaag, Heer onze God, gaven mensen hun jawoord aan U ten overstaan van de gemeente. Nog voordat zij U zochten, had U hen al gevonden.

Nog voordat zij hun jawoord gaven had U Uw woord al gegeven.

Help hen, dat dat jawoord ook waargemaakt zal worden in hun leven, dat zij zelf teken zullen zijn, van Uw trouw aan de mensen

Laat de dag van hun belijdenis een mijlpaal zijn in hun leven.

Wij danken voor mensen die er waren (en nog zijn) in zijn leven: ouders, vrienden, de gemeente, allen die hen de woorden leerden spellen van Uw verhaal.

Wij bidden voor uw kerk, dat ze een belijdende kerk zal zijn, niet in stoerheid, maar in kwetsbaarheid, getuigend van uw trouw, strijdend de goede strijd.

Wij bidden ook voor hen die zo hun twijfels hebben, verstandelijk twijfels, of twijfels door ingrijpende levenservaringen en teleurstellingen. Dat ook zij zich opgenomen mogen weten in een koor waarin ook iemand als een lijdende Job meezingt, een relativerende Prediker, een twijfelende Thomas, en bange discipelen.

Wij bidden voor hen die enthousiaste belijders zijn en aanstekelijk zijn voor anderen. Maar wij bidden dat zij anderen niet overrompelen en door hun geloof alleen maar anderen hun tekort doen voelen.

Wij bidden voor hen die in stilte getuigen en voor hen die het hardop doen. Dat wij elkaars verscheidenheid accepteren.

Voor alle mensen die door hun toegewijd leven, hun liefde, hun trouw, ons helpen te belijden gegrond op de belijdenis van Jezus Zelf. Wij danken U grote God, ook voor

het ja-woord dat deze week zal klinken uit de mond van Sylvia en Danny. Omsluit hun jawoord met uw liefde.

Wij loven en prijzen Uw Naam om uw zoon, uw enige die U lief hebt, Jezus. Hij heeft zijn hart gegeven, eens en voor altijd. Hij is met lichaam en ziel, met huid en haar glansrijk opgestaan uit de dood. Is ten hemel gevaren en regeert met vaste hand.

Door Hem gaan wij vrijmoedig tot U en noemen U onze Vader
Hij leeft en wij leven door Hem.

Stil gebed onze Vader